

ORDE VAN DIENST

OECUMENISCHE DIENST

24 juni 2018

Voorganger: ds. Els Rijkmans

Centraal straat: Myriam, de zus van....

-O-O-O-O-O-O-



ORGELSPEL

WELKOM EN MEDEDELINGEN

AANSTEKEN VAN DE OECUMENISCHE KAARS

ZINGEN: *goedemorgen welkom allemaal*

lied 288

- 1 Goedemorgen, welkom allemaal,
ik met mijn en jij met jouw verhaal,
lachen, huilen, vrolijkheid en pijn,
alles mag er zijn!
God, ik vraag U, kom in onze kring.
Wees erbij wanneer ik bid en zing.
Ik met mijn en U met uw verhaal
verteld in mensentaal.

BEMOEDIGING

ZINGEN: *kom Heilige Geest*

lied 680: 4,5

- 4 Hoor, heilige Geest, wij roepen U!
Kom, wees aanwezig in het woord;
wek onze geest, opdat hij hoort,
wek ons tot leven, hier en nu.

- 5 O heilige Geest, wij zijn verblijd:
Gij immers, eeuwig ondoorgrond,
legt zelf dit lied ons in de mond,
ten teken dat Gij bij ons zijt.

ZINGEN: *lied van het licht*

- | | |
|---|--|
| 1. Wij gaan voor even uit elkaar
en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God.
Op hem zijn wij gericht. | 2. Wij geven Gods verhalen door.
En wie zich openstelt,
ervaart misschien een beetje licht
door wat er wordt verteld. |
| 3. Straks zoeken wij elkaar weer op,
en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar:
het is voor allemaal. | |

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

INLEIDENDE BIJBELTEKST: *Psalm 1*

hertaling van Paul Begheyn Jr.

STEM 1 - Hoe gelukkig is de mens,
die gaat en staat en rust met God.
Hoe bedrogen wordt de mens,
die raad en baat niet vindt bij God.

Wie met hoofd en hart en ziel
zich diep doordringen laat van God,
Gedijt als een boom,
die aan stromend water wortelt in God.

STEM 2 - En alles zal goed zijn.
En alles zal goed zijn.
En wat er ook is, het zal goed zijn.

Alles wat méér wordt gezegd,
Is als kaf in de wind: teveel.
Grootspraak en leugen verwaait,
Ongerechtigheid staat te kijk.

STEM 1 en 2 - God kent onze wegen,
Niets weerhoudt God ervan
om met ons mee te gaan.

GEBED

ZINGEN: *wat zijn de goede vruchten*

lied 841: 1,2

- 1 Wat zijn de goede vruchten,
die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde,
de vrede allermeeest,
geduld om te verdragen
en goedertierenheid,
geloof om veel te vragen,
te vragen honderd-uit;
- 2 geloof om veel te geven,
te geven honderd-in,
wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,
het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.

BIJBELLEZING: *(Myriam, de zus van...): Exodus 2 : 1 - 9*

Een man uit de stam Levi trouwde met een vrouw uit diezelfde stam. Zij werd zwanger en bracht een zoon ter wereld. Het was een mooi kind en ze hield het verborgen, drie maanden lang. Toen ze geen kans zag haar zoon nog langer verborgen te houden, nam ze een mand van papyrus, bestreek die

met pek en teer, legde het kind erin en zette de mand tussen het riet langs de oever van de Nijl. De zuster van het kind ging een eind verderop staan, om te zien wat er met hem zou gebeuren. Even later kwam de dochter van de farao naar de Nijl om te baden, terwijl haar dienaressen langs de rivier heen en weer liepen. Zij ontdekte de mand tussen het riet en liet die door een van haar slavinnen halen. Ze maakte de mand open en zag daarin het kind. Het jongetje huilde, en vol medelijden zei ze: 'Dat moet een Hebreuws kind zijn.' Toen kwam de zuster van het kind haar vragen: 'Zal ik bij de Hebreeuwse vrouwen een voedster gaan zoeken om het kind voor u te voeden?' 'Ja, doe dat maar,' antwoordde de dochter van de farao, waarop het meisje de moeder van het kind ging halen. De dochter van de farao zei tegen de vrouw: 'Neem dit kind mee en voed het voor me. Ik zal u ervoor betalen.'

ZINGEN: *God heeft het eerste woord*

lied 513: 1,2,3,4

- 1 God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.
- 2 God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.
- 3 God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.
- 4 God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

BIJBELLEZING: *Exodus 15 : 19 - 21*

Toen de paarden, wagens en ruiters van de farao de zee in waren getrokken, had God het water over hen heen terug laten stromen, maar de Israëlieten waren dwars door de zee gegaan, over droog land.

De profetes Mirjam, Aärons zuster, pakte haar tamboerijn, en alle vrouwen volgden haar, dansend en op de tamboerijn spelend.

En Mirjam zong dit refrein:

‘Zing voor God,
zijn macht en majesteit zijn groot!
Paarden en ruiters wierp hij in zee.’

ZINGEN: *zing voor de Heer*

lied 655: 1,2,3,5

- 1 Zing voor de Heer een nieuw gezang!
Hij laaft u heel uw leven lang
met water uit de harde steen.
Het is vol wonderen om u heen.
- 2 Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zing dan de Heer een nieuw gezang!
- 3 Een lied van uw verwondering
dat nóg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.
- 5 Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.

BIJBELLEZING: *Numeri 12 : 1- 9*

Mirjam en Aäron maakten aanmerkingen op Mozes vanwege zijn huwelijk met een Nubische vrouw: ‘Hij is met een Nubische getrouwd!’

Ook zeiden ze: ‘Heeft God soms uitsluitend bij monde van Mozes gesproken en niet ook bij monde van ons?’ God hoorde dit. Nu was Mozes een zeer bescheiden man – niemand op de hele wereld was zo bescheiden als hij.

Onmiddellijk gebod God Mozes, Aäron en Mirjam: ‘Ga alle drie naar de ontmoetingstent.’ Dat deden ze. Toen daalde God af in de wolkkolom,

ging bij de ingang van de tent staan en riep Aäron en Mirjam. Nadat zij beiden naar voren waren gekomen, zei God: ‘Luister goed. Als er bij jullie een profeet

van Mij is, maak ik mij in visioenen aan hem bekend en spreek ik met hem in dromen. Maar met mijn dienaar Mozes, op wie ik volledig kan vertrouwen, ga ik anders om: met hem spreek ik rechtstreeks, duidelijk, niet in raadsels, en hij aanschouwt mijn gestalte. Hoe durven jullie dan aanmerkingen op mijn dienaar Mozes te maken?’

God ontstak in woede tegen hen en ging weg.

ZINGEN: *wonen overal nergens...*

lied 419: 1,2,3

- 1 Wonen overal nergens thuis
aarde mijn aarde mijn moeders huis
vallende sterren de schim van de maan
mensen die opstaan en leven gaan –
mensen veel geluk.
- 2 Wonen overal even thuis
handel en wandel en huis na huis
loven en bieden op waarheid en waan
wagen en winnen en verder gaan –
mensen veel geluk.
- 3 Wonen overal bijna thuis
aarde mijn hemel mijn vaders huis
stijgende sterren de lach van de maan
mensen die dromend een stem verstaan –
mensen veel geluk.

BIJBELLEZING: *Numeri 12 : 10 - 16 en 20 : 1*

Nauwelijks had de wolk de tent verlaten of Mirjam werd getroffen door melaatsheid, haar huid was wit als sneeuw. Toen Aäron zich naar Mirjam omdraaide en zag dat ze door melaatsheid getroffen was, zei hij tegen Mozes: ‘Ik smeed je, reken ons de zonde, die wij in onze dwaasheid begaan hebben niet aan. Laat Mirjam niet als een doodgeboren kind blijven, waarvan het lichaam al half vergaan is als het uit de moederschoot komt!’ Toen riep Mozes luid God aan: ‘Ik smeed u, God, genees haar!’ God antwoordde Mozes: ‘Als haar vader haar openlijk in haar gezicht had gespuugd, zou ze die schande zeven dagen moeten dragen. Daarom moet ze zeven dagen buiten het kamp gehouden worden, daarna mag ze terugkomen.’ Zo werd Mirjam zeven dagen buiten het kamp gehouden, en het volk brak niet op zolang zij niet was teruggekeerd.

Na haar terugkeer trokken ze weg uit Chaserot en sloegen ze hun kamp op in de woestijn van Paran.

Numeri 20:1

In de eerste maand kwamen de Israëlieten, het hele volk, in de woestijn van Sin, en ze bleven lang in Kades. Mirjam stierf daar en werd er begraven.

ZINGEN: *nada te turbe* *lied 900 (1x voorspelen, 5x zingen)*

- 1 Nada te turbe, nada te espante;
quien a Dios tiene nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante;
sólo Dios basta.

OVERDENKING

ORGELSPEL/TROMPET: *Jerusaliam*

GEBED/ONZE VADER

COLLECTE: *Wilde Ganzen / Plaatselijke Oecumene*

Kinderen komen terug van de nevendienst

ZINGEN: *De steppe zal bloeien* *lied 608 : 1, 2 en 3*

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none">1 De steppe zal bloeien
de steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan
vanaf de dagen der schepping
staan vol water, maar dicht
de rotsen gaan open.
Het water zal stromen
het water zal tintelen, stralen,
dorstigen komen en drinken.
De steppe zal drinken,
de steppe zal bloeien,
de steppe zal lachen en juichen. | <ol style="list-style-type: none">2 De ballingen keren
zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw
tot aan de einden der aarde
één voor één, en voorgoed
die keren in stoeten.
Als beken vol water
als beken vol toesnellend water
schiënd omlaag van de bergen.
Met lachen en juichen -
die zaaiden in tranen
die keren met lachen en juichen. |
|--|---|

- 3 De dode zal leven.
De dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan
en onder stenen bedolven
dode, dode, sta op,
het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken
een stem zal ons roepen: Ik open
hemel en aarde en afgrond.
En wij zullen horen
en wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven.

ZEGEBEDE

ZINGEN: *amen, amen, amen!*

lied 415: 3

- 3 Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

ORGELSPEL